

## Blidah Park

Når man kører nordpå ad Strandvejen gennem Hellerup ser man på venstre hånd en bebyggelse, som med sine fritliggende boligblokke afviger radikalt fra det omliggende byggeri. Blidah Park, som opførtes i 1933-34, består af 26 treetagers boligblokke, der ligger forskudt i et regelmæssigt mønster, der er fuldstændig frigjort fra den tidligere almindelige karréform. Arkitekten Ivar Bendtsen var toneangivende ved opførelsen af de første blokke og bestemte blandt andet, at alle huse skulle opføres i blank mur. De øvrige blokke blev tegnet af andre, heriblandt Kooperative Arkitekter med Edvard Heiberg og Ole Buhl.

Bebyggelsen er opført i parken til det tidligere landsted Blidah, hvilket kan ses af de mange store og smukke træer, som havearkitekten C. Th. Sørensen behændigt fik indpasset i projektet.

Husblokkene er opført med traditionelle konstruktioner i gule tegl. Nogle af facaderne har indmuret skifter af mørke hårdtbrændte sten som dekorative vandrette bånd. Tagene er udført med lav hældning og stort udhæng. Store og rummelige altaner sætter deres præg på bebyggelsen. Boligernes opholdsrum er orienteret efter solen mod vest.

Landstedet Blidah fra ca. 1850 var et af mange landsteder langs øresundskysten, der fik navn efter eksotiske steder. De blev ofte opført af velhavende folk, der havde tjent en formue ved at drive søfart og handel på fjerne egne.



*Det funktionalistiske formsprog i Blidah Park har stedvis tydelige maritime referencer i form af store halvrunde karnapper, sammenhængende vinduesbånd og afrundede altanbrystninger.*



*Blidah Park med de nord-syd orienterede boligblokke er anlagt efter en bebyggelsesplan udformet af arkitekt A. Skjøt-Petersen, 1:5.000.*



*Blidah Park bebyggelsen er opført som fritliggende boligblokke i parken til det tidligere landsted Blidah, hvis navn bebyggelsen har antaget.*